



Stichting Vrienden van het Vredeskerkje
Bergen aan Zee

Vriendennieuws

najaar 2017

Terugblik op de zomer	Vriendenmiddag
Kunsttiendaagse	Eeuwfeest
Van de penningmeester	Tuinonderhoud

Terugblik op de zomer

Heel veel mensen hebben ons Vredeskerkje de afgelopen zomer weten te vinden. De tien zomerdiensten, dit jaar in het teken van het Lutherjaar, werden druk bezocht. Met een veelheid van invalshoeken hebben voorgangers van verschillende achtergrond het gedachtengoed van Marie van Reenen uitgedragen. Het was weer een kerkje voor allen. Fijn dat deze diensten zo in een behoefte blijven voorzien.

Voor de tweede keer was het op dinsdagmiddag in de zomermaanden open huis. Dankzij veel vrijwilligers konden tientallen mensen eens binnen kijken, voor sommigen al een jarenlange wens.

Ook de Open Monumentendag op 9 september kende bijna zestig bezoekers, goed dat we daar aan mee hebben kunnen doen.

Vriendenmiddag

Ook dit jaar valt onze jaarlijkse vriendenmiddag samen met de opening van de expositie in ons kerkje tijdens de Kunsttiendaagse. Op 21 oktober om 14.30 uur ontvangen wij u heel graag voor een gezellig samenzijn. Onder de titel : "als wij elkaar niet meer begrijpen " zijn dit jaar portretten door Clare van Stolk in het Vredeskerkje te zien. Haye van der Werf zal u als voorzitter begroeten, voorts is er een nieuwe film van Bergen aan Zee en ons het kerkje te bezien. Het geheel wordt afgesloten met een hapje en een drankje. Wij hopen u in groten getale te mogen begroeten.



Nieuw adres secretaris: J.C.Bekius, Lindenlaan 15, 1861 HA Bergen NH

Honderd jaar en nog springlevend

Op 9 februari 1918 legde Joachim Ernest van Panhuys de eerste steen van het Vredeskerkje in Bergen aan Zee. Daarmee kwam de grootste wens van Marie van Reenen in vervulling: haar dorp kreeg eindelijk zijn kerkje. Op 28 juli van dat jaar kon het Vredeskerkje worden ingewijd.

Niet zomaar een kerkje, maar een kerkje voor allen, een Vredeskerkje. Oecumenisch nog voor dat iemand dat begrip kende of noemde. Iedereen binnen de Christelijke geloofstraditie was welkom, moest zich daar thuis kunnen voelen. En aan het eind van de verschrikkelijke Eerste Wereldoorlog was de roep om vrede immens. Niet voor niets zocht zij mensen van vier nationaliteiten aan om met hun houtsnijwerk de kansel te sieren, waaronder een Duitse mevrouw – toen toch het zinnebeeld van de vijand.

Het werd een sober kerkje, geheel volgens haar diep gelovige maar sobere principes. Zo is het al die lange jaren gebleven, een gewijde ruimte die voor iedereen openstaat en iedereen een welkom biedt. Nog altijd wordt daar aan het begin van de zomerdiensten tijdens het welkom van de gasten naar verwezen.

Maar de tijden veranderen en er dient zich een nieuw gebruik van het Vredeskerkje aan. Naast een behoorlijk aantal huwelijken worden er nu ook zo af en toe uitvaarten gehouden. En vrijwel het hele jaar rond begint zich een traditie van concerten en andere culturele manifestaties te ontwikkelen. Het is een kerk die leeft en die nog steeds het middelpunt van Bergen aan Zee wil zijn.

In 2018 zullen we uitvoerig stilstaan bij het eeuwfeest van het Vredeskerkje. De besturen van de stichting MAD en de Vriendenstichting hebben hier in een mooie samenwerking al veel plannen voor ontwikkeld.

In de periode tussen 5 mei – eind van de Tweede Wereldoorlog – en 11 november – einde van de Eerste Wereldoorlog – zullen er tal van activiteiten worden ontplooid. Op 1 juli 2018 zal 's morgens de eerste kerkdienst van het seizoen geheel in het teken van deze viering staan, 's middag zal op feestelijke wijze de honderdjarige in het zonnetje worden gezet. Daarnaast zal een aantal vredeslezingen worden georganiseerd en wordt geprobeerd met de scholen voor voortgezet onderwijs in Bergen een geschiedenisproject te starten. U zult hier begin volgend jaar veel meer over gaan horen, de voorbereidingen zijn in volle gang!

We zijn er bijna

Met behulp van onze Vrienden is er in de afgelopen tijd al veel gedaan aan verbetering van de voorzieningen in het Vredeskerkje. Daarbij ging het vooral om betere audiovisuele voorzieningen. Zoals we al eerder schreven is het hard nodig dat voor de uitgifte van koffie en andere zaken meer mogelijkheden komen. Dat is niet alleen bij de kerkdiensten van belang, maar bij huwelijken, uitvaarten, ontvangsten, concerten is het nu teveel behelpen en improviseren. Plannen tot verbetering daarvan zijn in een vergevorderd stadium. U heeft daarvoor al een zekere financiële basis gelegd met uw extra giften de afgelopen tijd, nu is het zaak de plannen af te maken en uit te voeren. Dit najaar wil het MAD-bestuur hierover besluiten en het is ons aller streven om alles vóór het begin van onze jubileumviering in mei 2018 gereed te hebben.

We houden u op de hoogte.

Van Vrienden heb je nooit genoeg

Het Vredeskerkje telt een kleine 250 Vrienden. Daar zijn we heel erg blij mee, ze zijn onmisbaar voor ons. Wel valt op dat een behoorlijk aantal van hen al aardig op leeftijd begint te raken. Gelukkig komen er elk jaar nieuwe Vrienden bij, maar wat zou het mooi zijn als dat er nog meer zouden worden.

Heeft u er al eens aan gedacht om iemand van uw vrienden te vragen Vriend te worden? Juist met ons eeuwfeest in het verschiet begroeten we graag veel nieuwe Vrienden. Er staat een interessant programma op de rol, en Vrienden maken het meeste kans daarbij te zijn. Bovendien hebben Vrienden nog steeds recht op een korting van €2,50 bij de concerten van Kunstgetij.

Heel veel van onze Vrienden hebben dit jaar hun bijdrage van €25,00 of meer aan de penningmeester overgemaakt. Toch missen we nog steeds een aantal bijdragen. Het zou fijn zijn als u nog even controleert uw bijdrage daar niet bij hoort. We hebben het geld hard nodig om al onze plannen uit te voeren en ons mooie kerkje in goede staat te houden.

Graag zien we uw Vriendenbijdrage tegemoet op

Rekening NL89 ABNA 0615 1779 05 ten name van Stichting Vrienden van het Vredeskerkje
Alvast onze hartelijke dank.

Tuinonderhoud.

Zaterdag 4 november gaan we met een aantal vrijwilligers aan de slag in de 'tuin' van het Kerkje. Het werk bestaat uit het verwijderen van onkruid tussen de tegels van de paden en het afzagen en afvoeren van dood hout.



Aanvang 11.00 uur en we zijn van plan om 15.00 uur te eindigen. Voor eten en drinken wordt natuurlijk gezorgd. Als u ons wilt komen helpen, kunt u zich opgeven via marienschrijver@ziggo.nl of [06 54647455](tel:0654647455).

Bij al te slecht weer verplaatsen we het klussen naar een andere datum.

Kunst10daagse

Onder de titel "Verwondering" vindt dit jaar de 25^e Kunst10Daagse in Bergen en Bergen aan Zee plaats. Traditiegetrouw doet ook het Vredeskerkje weer mee.

We zijn er erg trots op dat de Bergense kunstenares Clare van Stolk in ons kerkje met portretten van haar hand wil komen exposeren. Vanaf 20 oktober tot en met 29 oktober bent u dagelijks tussen 11.00 uur en 17.00 uur van harte welkom! De titel van haar tentoonstelling is "als wij elkaar niet meer begrijpen".

Ook dit jaar hebben wij, na de goede ervaringen het afgelopen jaar, in het kader van de Kunst10daagse een concertenreeks. Het wordt een breed scala van voorstellingen:

Zondag 22 oktober 16.30 uur - Toegang: vrije bijdrage

Grupo d'Aro. Een Duits/Nederlands tangokwintet onder leiding van Michel Mulder. Zij spelen Moessorgsky's Schilderijtentoonstelling in een spannende tango-uitvoering

Dinsdag 24 oktober 20.00 uur - Toegang € 15,- , Vrienden €12,50

Julika Marijn speelt: Uit verdriet geboren. Een persoonlijke zoektocht naar Helene Kröller-Müller. Een powervrouw avant la lettre die als een van de eersten werken van Vincent van Gogh, Piet Mondriaan en Bram van der Leek kocht. Een voorstelling gebaseerd op 3000 brieven van Helene gericht aan haar zielsverwant Sam van Deventer. Reserveren via kaartverkoop@kunstgetij.nl of 0650584308 en ook aan de zaal en 14 dagen tevoren bij de Eerste Bergensche Boekhandel.

Woensdag 25 oktober, 16.30 uur - Toegang: vrije bijdrage

Roosmarie van Dijk en haar blokfluitkwartet D&DC. Een kwartet van professionele blokfluitisten dat zich regelmatig in Noord-Holland laat horen. **Bona Speranza** is een programma met hoopvolle muziek uit verschillende landen, tijden en werelddelen. Blokfluitkwartet Dijk- en Duin Consort (D&DC) speelt werk uit onder meer Afrika, Engeland, Italië en Duitsland.

Donderdag 26 oktober, 16.30 uur - Toegang: vrije bijdrage

Het Ensemble uit de Berger Harmonie. Het kleine orkest bestaat uit een tiental leden van Bergens Harmonie en zal lichte blaasmuziek ten gehore brengen.

Vrijdag 27 oktober, 16.30 uur - Toegang: vrije bijdrage

Het koor LOS ZAND onder leiding van Clare van Stolk. De naam van het koor ontstond doordat de meeste koorleden banden hebben met de Bergense zandgronden, en omdat er een nogal wisselende samenstelling van koorleden is. LOS ZAND brengt een aantrekkelijk en afwisselend repertoire, variërend van oude en moderne liedjes tot solo optredens.

Zaterdag 28 oktober, 16.30 uur - Toegang: vrije bijdrage

Juf Marjan en de #toekomststoel

Marjan staat voor de klas, maar heeft de ziel van een kunstenaar. Tussen rijtjes en toetsen zoekt zij naar schoonheid en waarheid. Ze is onbedaarlijk nieuwsgierig en samen met haar leerlingen ontdekt ze steeds opnieuw vragen, waarop de antwoorden ver te zoeken zijn. Ondertussen worstelt ze met 'wat moet' en 'wat zou kunnen'.

En dan, op een dag, komt die stoel opnieuw haar leven binnen. Een stoel met een verhaal. Onweerstaanbaar ontvouwt zich een nieuw verhaal. Een verhaal over verwondering, verbeeldingskracht en toekomst. Verweven met pianomuziek van Anton Webern (1883-1945) en een dodecafonische liedimprovisatie.

Meer informatie vindt u op www.vredeskerkje.nl of www.kunstgetij.nl

Met een vriendelijke groet van uw secretaris,
Joop Bekius

